

ΑΠΟ ΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟ ΜΠΕΝΟ



ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.

ΝΑ ΛΕΣ: ΕΓΩ, ΕΓΩ ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΟΥ ΕΧΩ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΣΩΣΩ ΤΗ ΓΗΣ.

ΑΝ ΔΕ ΣΩΘΕΙ, ΕΓΩ ΘΑ ΦΤΑΙΩ.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Και το ΔΙΑΖΩΜΑ θέλει να ανατημβάνει ευθύνες. Είναι μία κίνηση πολιτών που, σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, υποκινεί όλες τις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας [Δημόσιους, Περιφερειαρχές, Πανεπιστήμια, Πολιτιστικούς Ορφείς, Χορηγούς, Πολίτες] με στόχο την ανάδειξη και την καθολική προστασία μιας έγκριτης κατηγορίας πουσδών μνημείων, των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης.

Τα βασικά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται όλη η φιλοσοφία και το όραμα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ είναι η ανιδιοτελής προσφορά, η συνεργασία με όλους, η διαφάνεια, η αθωότητα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα «ευγένες υπίκιο», μια πρωθυπηκή δύναμη, ικανή να δίνει σάρκα και οστά και να απογειώνει την ποιητική σκέψη.

Εύηλογα θα αναρωτηθεί κάποιος: Γιατί όλο αυτό το ενδιαφέρον, όλη αυτή η προσπάθεια για τα αρχαία θέατρα; Και σε τόσο δύσκολη χρονική περίοδο. Είναι όμως τόσο απλό και συνάμα τόσο υπέροχο. Τα αρχαία θέατρα είναι το πιο διακριτό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομίας, μιας και το θέατρο ήταν το κέντρο, όντι μόνον της πολιτισμού, απλά και της πλειουργίας της πόλης και της πολιτικής και έχει μια έξαιρετηκή ιδιαιτερότητα: η χρήση του παραμένει αναθηλώσατ από τότε μέχρι σήμερα. Και από την άλλη, είναι αυτή η δημιουργική αντίδραση της κοινωνίας να απλάξει την εικόνα της, απλά και την εικόνα της χώρας. Στο πέδιο της εναπλακτικής χρηματοδότησης των μνημείων από την κοινωνία των πολιτών δημιουργήθηκαν τρεις μεγάλες πύλης χρηματοδότησης με γενικό σύνθημα: «Υιοθετήστε ένα αρχαίο θέατρο», που σκοπό έχουν να διευκολύνουν: τις πόλεις και τις περιφέρειες για μαρούν την συνάντηση «προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης» με το Υπουργείο Πολιτισμού με περιεχόμενο την προστασία και ανάδειξη των μνημείων της χώρας τις οικονομικές δυνάμεις της χώρας, οι οποίες μπορούν να τροφοδοτήσουν οικονομικά την προσπάθεια ανάδειξης των μνημείων μέσω του χορηγικού νόμου 3525/26.1.2007 τους πολίτες που μπορούν ως δωρητές να πάρουν μέρος στη μεγάλη προσπάθεια για την ανάδειξη και την προστασία των αρχαίων θεάτρων ενισχύοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τους «κουμπαράδες» που έχει ανοίξει το ΔΙΑΖΩΜΑ για τα μνημεία.

Με αυτό τον τρόπο έχουν ξεκινήσει εργασίες σε 50 αρχαία θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Με τα κρήματα που συγκεντρώνει, το ΔΙΑΖΩΜΑ προχωρά σε όλες τις πρόδρομες εργασίες (ανασκαφές, γεωφυσικές έρευνες, αναθέσεις μελετών), προκειμένου να συνδράμει το Υπουργείο Πολιτισμού και εκείνο με τη σειρά του να εντάξει τα σπουδαία αυτά μνημεία στο Ε.Σ.Π.Α και να τα φέρει πιο κοντά στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Δίπλα σε όλα αυτά, επτά εκδόσεις, τέσσερα ντοκιμαντέρ, τρεις ψηφιακές ξεναγήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων νέας γενιάς, συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς (Εθνική Λυρική Σκηνή, Μέγαρο Μουσικής, Ε.Ρ.Τ., Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΙ), συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και σοκλεία.

Η μεγαλύτερη όμως προσφορά του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ είναι το αειακό-κινηματικό περιβάλλον που δημιουργήσει και το οποίο σιγά - αγά σημειώνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία. Ο συνδυασμός της αθωότητας και της διαφάνειας του Σωματείου μαζί με την αποτελεσματικότητά του.

Το ΔΙΑΖΩΜΑ έπρεπε επίσης να γεμφώρωσει το ιστορικό ρήγμα που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στην κοινότητα των αρχαιολόγων και την κοινωνία των πολιτών. Έπρεπε να δρασκελίσει το δύσκολο κατώφλι του «κράτους» και να αποδείξει ότι τα όρια του κράτους είναι πεπερασμένα και συναντάς την απεραντούν μονάχα στις ψυχές των ανθρώπων και στην εθελοντική προσφορά τους.

Το μεγαλύτερο όνειρο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ είναι να πεισθούν οι πολίτες του κάθε τόπου για την αξία αυτών των μνημείων, να τα αγαπήσουν, να κατανοήσουν ότι είναι ο δική τους κληρονομιά, να γίνουν μέρος της καθημερινότητά τους.

Info: Ο Σταύρος Μπένος είναι Πρόεδρος του Διαζώματος, Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1947 και σπουδάσει το ποιογράφος-μυχανικός. Υπηρέτησε το δημόσιο βίο της χώρας ως: Δήμαρχος Καλαμάτας (1979-1990), Βουλευτής (Μεσονίας 1990-2004, Β' Αθηνών 2004-2007) και Υψηλούργος Πολιτισμού. Υπουργός Αιγαίου και Υψηλούργος Δημόσιας Διοίκησης στις κυβερνήσεις Κ. Σημίτη. Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη διαδρομή του είναι: η ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τους σεισμούς του 1986 που βραβεύθηκε τόσο από την Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων (πράττων και ανάδειξη των μνημείων της πόλης), η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Εγκυρότητας Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η ίδρυση και λειτουργία του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».